



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 62, nummer 11
Verschijnt eenmaal per maand
juli/augustus 2016

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: mw. ds. L.A. Burggraaff, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle
l.a.burggraaff@planet.nl tel. 453 29 33
 kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 453 30 84
 kerkgebouw: Kerkweg 26, tel. 453 50 45, hoofdhof@gmail.com
 koster: mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle
 tel. 421 47 06
 scriba: dhr. J.G. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle
jaapwagteveld@hotmail.com tel. 454 72 33
 administrateur: dhr. W. van der Meulen,
w.meulen@home.nl tel. 06-18441966
 (boekhouding kerk/VVB administratie en incasso)
 penningmeester: dhr. A.J. van der Haar, tel. 06-20983327
a.j.vdhaar67@gmail.com
 (financiën/jaarverslag/betalingen/collecten)
 internet: www.hoofdhof.nl
 geestelijke verz. mw. E.C. Pierik, Prinsenhoven 42, 8331 JS Steenwijk
 Berkumstede: tel. 453 55 97

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator Fokje Duursema, tel. 454 61 55.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENTST

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan van der Meulen (diaconie), tel. 4542083.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Geleen 37, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype in de dienst, dan kunt u deze vinden in de hal.

KOFFIEDRINKEN

Na elke ochtenddienst bent u welkom om samen koffie te drinken. Voor de jonge gemeenteleden is er limonade.

BANKREKENINGNUMMERS

Hoofdhofgemeente Zwolle	Rabobank: NL71RABO 0377350893
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle	Rabobank: NL58RABO 0387380442
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v.	ZWOSKG: NL06FVLB 0635805421
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle	ABNAMRO: NL49ABNA 0584963319

KERKDIENSTEN**Zondag 3 juli**

9.30 uur	Ds. A. M. Kobes-Gerritsen, Heerenveen
Organist	Henk Hoeksema
1 ^e Collecte	Voor de Diaconie
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd

Zondag 10 juli

9.30 uur	Ds. L. A. Burggraaff
Organist	Gert de Jong
1 ^e Collecte	Voor de Kerk
2 ^e Collecte	Voor de Diaconie

Zondag 17 juli

9.30 uur	Ds. L. A. Burggraaff
Organist	Henk Spaan
1 ^e Collecte	Voor de Diaconie / Stichting Present
2 ^e Collecte	Voor de Kerk

Zondag 24 juli

9.30 uur	Ds. L. A. Burggraaff
Organist	Henk Hoeksema
1 ^e Collecte	Voor de Kerk
2 ^e Collecte	Voor de Diaconie / Stichting Noi Si Voi

Zondag 31 juli

9.30 uur	Ds. L.A. Burggraaff
Organist	Henk Hoeksema
1 ^e Collecte	Voor de Diaconie
2 ^e Collecte	Voor de Kerk

Zondag 7 augustus

9.30 uur	Ds. L.A. Burggraaff
Organist	Gert de Jong
1 ^e Collecte	Voor de Kerk
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd

Zondag 14 augustus

9.30 uur	Ds. A. Zweers uit Zwolle
Organist	Henk Spaan
1 ^e Collecte	Kerk in Actie / Zomerzending
2 ^e Collecte	Voor de Kerk

Zondag 21 augustus

9.30 uur	Heilig Avondmaal
Organist	Ds. L. A. Burggraaff
Muzikale medewerking	Fred Pals
1 ^e Collecte	Marjet Zijlstra, gitaar
2 ^e Collecte	Voor de Diaconie / 't Hoefijzer, Zwolle
15.00 uur Berkumstede	Voor de Bloemen
Organist	Ds. L. A. Burggraaff, Heilig Avondmaal
	Henk Hoeksema

Zondag 28 augustus

9.30 uur	Ds. L. A. Burggraaff
Organist	Henk Hoeksema
1 ^e Collecte	Voor de Kerk
2 ^e Collecte	Voor de Diaconie

Zondag 4 september Startzondag

9.30 uur	Ds. L. A. Burggraaff
Organist	Gert de Jong
1 ^e Collecte	Voor de Diaconie
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd

AMNESTY INTERNATIONAL

Op *zondag 10 juli a.s.* weer de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in de hal van de kerk. Doet u ook weer mee?

BIJ DE DIENSTEN*Gastpredikanten*

Op *zondag 3 juli a.s.* hoopt mevrouw ds. A.M. Kobes-Gerritsen uit Heerenveen, tel. 06-22190353, voor te gaan. Zij is sinds 9 februari 2014 predikant in de gemeente Heerenveen. Zij is geboren op 13 juni 1987. Mevrouw Anne-Meta Kobes-Gerritsen is in Berkum opgegroeid en bij velen van u niet onbekend.

Zondag 14 augustus a.s. hoopt ds. A.H. Zweers uit Zwolle, tel. 423 10 74, de morgendienst te leiden. Hij is geboren op 10 april 1960. Ds. Zweers heeft de gemeenten Bolsward en Zwolle (in gedeeltelijke dienst) gediend. Vanaf 1 november 2000 is ds. Zweers predikant met een bijzondere opdracht: hij is luchtmachtpredikant.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

KINDERNEVENDIENST

Nog twee zondagen lezen wij uit het boek Numeri. De verhalen gaan over het volk Israël, dat onderweg is van Egypte naar het beloofde land.

De daarop volgende weken, tot eind augustus, lezen we uit het Evangelie van Lucas. Het gaat over een wereld van verschil: Jezus zet mensen op een ander spoor, hij laat zien dat de wereld mooier wordt als je de hoop op het koninkrijk toelaat in je leven. Wat een verschil!

Op zondag 3 juli wordt uit Numeri gelezen. Hoofdstuk 23: 1-12. Het thema is Wie zegt dat?



Koning Balak wil het volk Israël laten vervloeken door de profeet Bileam. Onderweg naar koning Balak komen Bileam en zijn ezels een engel tegen. Steeds weer blijkt dat niet koning Balak, maar God de regie heeft.

Wijs ons de weg

Mozes heeft het volk uitgeleid uit de slavernij. Maar hij is niet degene die Israël in het land van belofte zal brengen. Mozes zegt Jozua en vanaf dat moment is hij de nieuwe leider van het volk. We lezen Numeri 27: 12-23 op zondag 10 juli.



Twee zussen in een huis, maar wat een verschil! Marta wordt in beslag genomen door zorgen en bezigheden, Maria laat zich meevoeren door wat Jezus vertelt. Maria heeft 'het beste deel gekozen'. Zondag 17 juli is het thema Kiezen en we lezen Lucas 10: 38-42.

Zondag 24 juli gaat het over Vraag het maar.

Uit de Bijbel wordt Lucas 11: 1-13 gelezen. Vandaag leert Jezus zijn leerlingen om te vragen. Hij bidt het Onze Vader met hen, maar vertelt ook dat ze niet moeten aarzelen om God te vragen wat ze nodig hebben. Hij zal ervoor zorgen.

Wat is het waard? is het thema van zondag 31 juli.

Jezus vertelt een verhaal over een man die voor vele jaren genoeg heeft. Alleen die vele jaren heeft hij niet. Wat is het dan nog waard? Verzamel geen schatten voor jezelf, maar wees rijk bij God. We lezen daarover bij Lucas 12: 13-21.

In de maand augustus gaan we verder met het bijbelboek Lucas. Zondag 7 augustus gaat het over Jij krijgt meer. Jezus vertelt over het koninkrijk van God. Daarbij vergeleken verliest al het andere zijn waarde en urgentie. Sta klaar om te ontvangen.

Lucas 13: 1-17 wordt zondag 14 augustus gelezen. Jezus geneest een vrouw bij de synagoge. Maar mag dat wel op sabbat? Het thema is deze zondag Mag dat?



Op zondag 21 augustus is gekozen voor een lezing uit het Oude Testament. We openen de Bijbel bij het boek Jesaja, hoofdstuk 30: 19-21. Het thema is God zorgt voor jou.

Jesaja is een profeet. Hij vertelt woorden van God aan een volk dat het moeilijk heeft. De mensen zijn bang en verdrietig. Maar Jesaja vertelt hun dat er een eind komt aan hun tranen.

Op zondag 28 augustus gaat de bijbel weer open bij Lucas, hoofdstuk 14: 1, 7-11. Het gaat over Plaats voor jou.

Jezus vertelt een verhaal. Wie zichzelf vooraan zet, loopt het risico dat hij naar achteren moet. Maar wie achteraan gaat zitten, loopt de kans om naar voren gevraagd te worden.



COLLECTE KERK IN ACTIE *Zomerzending 14 augustus 2016*

Steun de predikanten op Nias. Op het Indonesische eiland Nias zijn te weinig predikanten. In veel kerken gaan daarom leken voor, vaak mensen met weinig opleiding. De kerken lijden onder deze schaarste. De Banua Niha Keriso Protestant, de Kerk van Nias, wil er zijn voor de mensen op Nias, die veelal erg arm zijn. Op het eigen trainingsinstituut worden lekenvoorgangers en predikanten begeleid en toegerust. Op de theologische universiteit volgen jongeren een opleiding tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Via kredietgroepen sparen mensen bijvoorbeeld geld om te investeren in hun bedrijfjes.

Op zondag 14 augustus collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van partner Banua Niha Keriso Protestant.

*Namens de ZWO-Commissie
Carien Veenema*

VAN DE DIACONIE

In de maanden juli en augustus 2016 doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes.

3, 10, 31 juli en 28 augustus a.s.

Op deze zondagen wordt gecollecteerd voor uw *eigen diaconie*.

17 juli a.s. / Stichting Present

Deze stichting bemiddelt jaarlijks ruim 300 groepen vrijwilligers die zich een dag of langer inzetten bij een praktisch of sociaal project voor medemensen in Zwolle. Ruim 2000 vrijwilligers per jaar knappen o.a. vervuilde en verwaarloosde huishoudens op, koken voor daklozen, adopteren een gezin in moeilijkheden. Kortom, zijn present op heel veel manieren. Present werkt samen met meer dan 40 maatschappelijke organisaties.

24 juli a.s. / Stichting Noi Si Voi

Een groep in Zwolle is actief voor een zorgboerderij in Roemenië aan de grens met Moldavië. Het is één van de armste gebieden in Roemenië. In de boerderij wonen 15 jongeren met een verstandelijke beperking. Hier vinden ze op de zorgboerderij een zinvolle invulling van hun leven.

21 augustus a.s. / Stichting Paardrijden Gehandicapten 't Hoefijzer in Zwolle

Deze stichting biedt lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en mensen met psychische problemen de mogelijkheid om paard te rijden onder deskundige begeleiding. En dit alles in een volledig aangepaste manege. De manege is ook een plaats waar mensen met een beperking - onder deskundige begeleiding - een zinvolle dagbesteding vinden; te denken valt aan werken in de stal, tuinonderhoud en/of kantinewerkzaamheden.

*Namens de diaconie,
Jan Flokstra*

VERANTWOORDING DIACONIE

De opbrengst van de biddagcollecte gehouden op donderdag 5 mei jl. is € 86,85 geweest. De collecte gehouden op 15 mei jl., 1e Pinksterdag, gaf een bedrag te zien van € 223,46.

De collecte-opbrengst van 29 mei is geweest € 145,17. Al deze bedragen waren bestemd voor uw eigen diaconie.

Naar aanleiding van de gehouden collecte op 22 mei jl. heeft uw penningmeester € 202,97 kunnen overmaken naar het "Inloophuis de Bres" in Zwolle. De collecte gehouden op 5 juni jl., bestemd voor de Imminkhoeve in Lemele ten behoeve van vakantieweek gehandicapten, heeft € 303,31 opgebracht en zal ook naar deze bestemming worden overgemaakt.

Namens de diaconie hartelijk dank hiervoor.

*Jan Visscher,
penningmeester*

HOOFDHOF ACTIEF

De startzaterdag wordt gehouden op 3 september. Net als vorig jaar kunt u/kun jij weer meedoen aan enkele activiteiten in De Hoofdhof. Het geheel start om 15.00 uur en wordt gevolgd door de bekende barbecue.

Wat kan er worden gedaan? Het succesvolle koersbal van vorig jaar, sjoelen en allerlei spelletjes zoals dammen, wankeltoren, triominos enz. Maar ook volleybal en korfbal. En natuurlijk is er een gezellige bar om wat bij te kletsen met anderen onder het genot van een drankje. We hopen op een gezellig samenzijn en iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd.

Namens de diaconie, Jan Flokstra



ZORGELOOS MET ZOMERVAKANTIE

Wilt u er deze zomer nog lekker op uit?

Andere mensen ontmoeten, gezellige uitstapjes maken, verwend worden en genieten van de heerlijke maaltijden die u worden voorgeschoteld?

Er zijn in de zomermaanden nog hotelkamers beschikbaar in meerdere diaconale vakantieperiodes van Hetvakantiebureau.nl. U kunt, eventueel samen met uw mantelzorg, een week onbezorgd genieten in een van de zeven (aangepaste) vakantieaccommodaties op prachtige plekken in Nederland.

Enthousiaste vrijwilligers staan dag en nacht voor u klaar om u een onbezorgd vakantiegevoel te geven. Ook als u dagelijks zorg nodig heeft. Want uw zorg, zoals u die thuis gewend bent, wordt door onze gediplomeerde zorgvrijwilligers gecontinueerd.

Er zijn van juni t/m september nog enkele eenpersoonskamers, maar vooral tweepersoonskamers, beschikbaar in de vakantieperiodes in De Heerenhof (Mechelen), De Werelt (Lunteren), IJsselviert (Wezep) en in Dennenheul (Ermelo). Ook in de vaarvakantie van 6 tot 13 augustus is nog ruimte voor senioren die beperkt zorg nodig hebben. Senioren met een visuele beperking zijn ook van harte welkom in onze aangepaste accommodatie Dennenheul. Uiteraard kunt u ook nog in het najaar en met de decemberfeestdagen met vakantie.

Tijdens de vakantieperiode kunt u deelnemen aan diverse activiteiten zoals een creatieve workshop, een busrit, of genieten van een muziek- of dansoptreden. Of u maakt een (rolstoel)fietstocht door de omgeving. Er is ook voldoende ruimte om buiten het programma om iets te ondernemen zoals winkelen, een boekje lezen of om juist even helemaal niets te doen. Uiteraard begeleiden onze vrijwilligers u wanneer dat nodig is.

Is de prijs een bezwaar voor u? Dan zijn er, onder bepaalde voorwaarden, mogelijkheden voor een tegemoetkoming vanuit het Vakantiefonds van Hetvakantiebureau.nl. Ook als u een vervoersprobleem heeft naar en van uw vakantieadres, zijn er

mogelijkheden. Over beide onderwerpen leest u meer in onze Vakantiegids.

Voor het reserveren van een vakantie of voor het aanvragen van de Vakantiegids 2016: telefoon (0318) 48 66 10 of via e-mail info@hetvakantiebureau.nl. www.hetvakantiebureau.nl

Hans Veenema

VOLLEYBALTOERNOOI

Hallo sportieve lezers,

De jeugd van de Hoofdhof gaat een volleybaltoernooi organiseren in de tuin van de Hoofdhof. Dit toernooi is voor iedereen bestemd die het leuk vindt om een middagje sportief bezig te zijn en ook supporters kunnen we niet missen.

Dus heb jij zin om een middagje sportief te volleyballen? Dan is dit je kans. Het toernooi is voor iedereen die sportief en gezellig bezig wil zijn met elkaar en een binding heeft met de kerk de Hoofdhof (leden en oud-leden met hun familie en vrienden) of met de wijk Berkum (inwoners en oud-inwoners met hun familie en vrienden). Vrienden en familie zijn dus van harte welkom. Je mag je opgeven als team of als individu. Verzin tevens een leuke naam voor je team.

Na het toernooi is er nog een hapje en een drankje en de gelegenheid om gezellig na te kletsen. Deelname aan het toernooi is geheel op eigen risico en een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Wanneer: zondag 10 juli 2016

Waar: De Hoofdhof (in de tuin)
Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle

Tijd: 14:00 uur – +/- 17:00 uur

Grote teams: 7 personen (incl. 1 wissel)

Opgeven bij: Hannah Gerritsen,
e-mail: hannah.gerritsen@gmail.com
onderwerp: *inschrijven Volleybaltoernooi Hoofdhof*
tel.nr. 06 3 444 51 54 / 038 453 05 47

Tot ziens bij het Volleybaltoernooi!

Hannah Gerritsen

KUNST IN DE HAL

Met het oog op de expositie in de maanden juli-augustus-september nemen we de volgende tekst van Joos Lensink zelf over:

J.A. Lensink / fotograaf / graficus te Zwolle
fotograaf van Het Oversticht te Zwolle,
foto en film docent van het KCC Zwolle

geboren 27 maart 1936 te Zwolle,
opgegroeid in Rotterdam: 1938-1956
woonachtig in Zwolle vanaf 1956-heden

opleiding: LTS, MTS (bouwkunde) en HTS Bond Nederlandse
Architecten BNA

stage in Lelystad 1956-57, Rijkswaterstaat afd. Zuiderzeewerken,
werkzaam als bouwkundig tekenaar Openbare Werken Zwolle (1958),
Stadstimmerhuis Rotterdam (1960),

Vanaf 1963 in dienst bij Het Oversticht als fotograaf architectuur en
stedebouw.

Docent fotografie en film bij het Celecentrum (1975-1987)

Na pensionering doorgegaan met fotografie.

Werkt veel samen met auteur Wim Coster, o.a. Jaarboeken
Overijssel, Jonge Nederlandse Bouwkunst Overijssel, diverse
publicaties van Het Oversticht,

De natuur is een eindeloze inspiratiebron: schoonheid, eenvoud en
licht. Het licht is de belangrijkste partner van de fotograaf, ook in de
technische fotografie.

*Een echte boodschap heb ik niet al vind ik het moeilijk om mee te
gaan met de zelfoverschatting van de techniek: het alles uitbesteden
aan makkelijk, snel en goedkoop.*

*'Geloven in God of een Schepper: dat doen we niet meer. Ons
nieuwe geloof heet Digitalisme en internet is het nieuwe gouden
kalf?'. Ik maak er overigens ook gebruik van, zij het met mate.*

De natuur blijft boeien: ervaringen uit "eigen tuin" laten zien dat je de
natuur met rust moet laten, iets wat wij maar moeilijk voor elkaar
kunnen krijgen.

Joos Lensink

MUZIEK MET EEN PLUS

Oprichten Stichting Muziek met een Plus

Als commissie *Muziek met een Plus* hebben wij in de maanden februari tot en met mei vier muziekprogramma's op zondagmiddag gepresenteerd in de Hoofdhof. Een verrassend concert door onze eigen organisten, een Meezing-Mattheüs, een combinatieconcert van Hoofdhofmusici met blokfluitensemble Few en tenslotte het saxofoonorkest *For Saxes Only* uit Zwolle. Bij ieder programma kreeg u als publiek iets extra's: informatie over de muziek, beelden via de beamer of u mocht zelf meedoen! Daarnaast was er een hapje en een drankje in de pauze. En wat blijkt? Dit initiatief wordt gewaardeerd en de Hoofdhof is als concertzaal bijzonder geschikt. Niet alleen hebben we een prachtige akoestiek en een fraai orgel, we beschikken ook over allerlei technische voorzieningen en een ruim gefaciliteerde ontvangthal. Zowel voor musici als publiek een zeer positieve ervaring!

Meer muziek én meer gebruik van ons gebouw

Als we dit succes willen uitbreiden en combineren met het beleid van de Hoofdhof om een ontmoetingsplaats te zijn voor Berkum én Zwolle, dan komen we uit op het oprichten van een stichting. Een stichting kan inhoudelijk en financieel verantwoordelijkheid nemen voor het contracteren van muziekgezelschappen en het aanvragen van subsidies. Tegelijkertijd willen we enerzijds de nauwe band met de Hoofdhof in stand houden en anderzijds onafhankelijk zijn en geen beslag leggen op de middelen van de Hoofdhof.

De afgelopen maand is er dan ook hard gewerkt aan een voorstel voor het oprichten van de *Stichting Muziek met een Plus*. Het doel is tweeledig: mooie, afwisselende muziekprogramma's met een Plus organiseren, gericht op een breed publiek, én het zalencentrum van de Hoofdhof op de kaart zetten en promoten bij een groot publiek. We gaan ervan uit dat het succes van de concerten andere partijen zal stimuleren om ons kerkelijk centrum te gebruiken voor activiteiten. Dit hebben we hard nodig voor een goede exploitatie van ons geliefde gebouw!

De bedoeling is om tijdens het seizoen (september tot en met mei) op 7 à 8 zondagmiddagen een *Muziek met een Plus*-programma te verzorgen, waarbij één programma is gericht op christelijke muziek en één gericht op jongeren. Verder zal de kerkenraad voor het stichtingsbestuur een lid benoemen als vertegenwoordiger van de Hoofdhof, zodat de belangen van het kerkelijk centrum en het gebruik van het orgel gewaarborgd worden. Zowel de kerkrentmeesters als de kerkenraad hebben ingestemd met het oprichten van deze stichting. Hier is de commissie erg blij mee!

Voor het komende seizoen is al een bijzonder mooi en afwisselend programma samengesteld. De commissie is druk bezig met een promotieplan en uiteraard hoort u daar de komende tijd meer over. We verklappen alvast dat er weer een soort Meezing-Mattheüs wordt georganiseerd en dat we afsluiten met een optreden van Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel.

Startkapitaal

Om dit plan goed van de grond te krijgen hebben we een startkapitaal nodig. Om de opstartkosten te dekken en een buffer te hebben denken wij aan een startbedrag van € 10.000,-. De Protestantse Gemeente De Hoofdhof is bereid € 5000,- ter beschikking te stellen. Voor de overige € 5.000,- draait de camera uw kant op: wij vragen uw steun in de vorm van een gift. Wanneer u een gift doet aan de Protestantse Gemeente De Hoofdhof met als doel *Muziek met een Plus*, dan voegen de kerkrentmeesters dit bij hun € 5.000,- startkapitaal en u kunt deze gift aftrekken van uw inkomstenbelasting. U bent van harte uitgenodigd om *Muziek met een Plus* mede mogelijk te maken!

Alvast heel veel dank!

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de commissieleden:
 Andries Westerholt, tel. 06 31658822, wholt@xs4all.nl,
 Jaap Wagteveld, tel. 06 14507784, jaapwagteveld@hotmail.com,
 Ab Kasper, tel. 06 26900994, kasperzwolle@gmail.com,
 Jantine Kramer, tel. 038 4202819, jantine.kramer@ziggo.nl

COMMISSIE OOST EUROPA

Op vrijdag 27 mei vertrokken vijf mannen en twee vrouwen om vier uur 's morgens vanuit De Hoofdhof richting Polen in een auto en een Vitobus. De volgende avond kwamen wij in Vinnytsa aan, een stad met 370.000 inwoners. Als thuisbasis kregen wij het huis van de (schoon)ouders van Gert en Irina Mulder ter beschikking: elke dag een warme douche, een matras om te slapen en een keuken om ons eigen potje te koken. Iedere morgen om acht uur reed de Vitobus 80 km naar Plyskiv, nadat eerst materiaal uit een enorme bouwmarkt werd ingekocht.

Er is veel gedaan: de slaapkamer, kleedkamer en hal werd betegeld en geschilderd, het plafond aangebracht, de afvoer en elektriciteit in de badruimte klaargemaakt, de buitenmuren geïsoleerd en een zware buitendeur geplaatst. Het karwei is niet klaar, de mensen ter plekke zullen het verder afmaken. De bewoners en hun verzorgers waren blij met onze komst.

Met de jonge bewoners die buiten mochten werken, werd geknuffeld, gelachen en er zijn veel foto's gemaakt. De meeste anderen stonden voor de ramen te kijken, achter gesloten deuren. Wij denken aan de goede zorg die gehandicapten in ons land krijgen en zien de grote verschillen. Om het leven van deze bewoners dragelijker te maken zijn we toch gekomen?

's Zondags bezochten we de (baptisten)kerk. De predikant was, zoals zovelen, met vrouw en kinderen gevlucht uit Oost-Oekraïne, waar oorlog heerst.

Laten wij bidden voor vrede in Oekraïne! Een hartelijke dank aan de mensen van de bouwploeg die op eigen kosten twee weken lang aan het werk waren. Ook dank voor uw giften die het mogelijk maakten alle materialen aan te kunnen kopen. Voor u de hartelijke groeten van Gert en Irina Mulder en de directeur van het weeshuis die erg blij was met onze komst.

Zaterdagavond 11 juni jl. was de bouwploeg weer gezond en wel terug op de basis in Zwolle.

*De commissieleden,
Gerry van Berkum, Dineke Rohaan, Jan Flokstra,
Herman Lammersen en Jan de Wit*

SENIORENREISJE 25 MEI 2016

Om 13.00 uur vertrokken we, vanaf de Hoofdhof met de bus, richting Hattem. Langs een mooie bosrijke route, door Wapenveld en over de 7-heuvelenweg reden we naar Wezep. Door het centrum van Epe, langs het dorpje Oene. Door de IJsselvallei en door het dorpje Nijbroek. In verband met een paar omleidingen moesten we iets langer rijden. We kwamen door Terwolde en reden zo naar Deventer. Dus weer over de IJssel. Daarna richting Wijhe en Olst naar Den Nul. In het "Informatiecentrum IJssel" kregen we koffie/thee met gebak. Er was veel te zien en ook te koop, en ook was er informatie over de omgeving. Verder was er een schuur met spullen van vroeger. Om 16.15 uur vertrokken we weer, richting Olst. We kwamen door Luttenberg langs de in 1914 nagemaakte Lourdesgrot. Toen naar Lemele en over de Lemelerberg, naar restaurant Madrid in Hessum-Dalfsen.

Daar stond een koffietafel voor ons klaar, met allerlei broodjes en lekkere kroketten. Het was een gezellige middag, en we hadden goed weer. Om 19.15 uur waren we weer bij de kerk.

Het was voor Wietske de laatste keer dat ze dit organiseerde.

Hartelijk bedankt voor de vele jaren dat je dit gedaan hebt.

Ook Barend en chauffeur Klaas, die ons reed en weer veilig terug bracht, en Dick hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Cathrien Beltman

TENTSAMENKOMST TIJDENS HET ORANJEFEEST

De commissie "Kerk in de Wijk" van de kerken in Berkum houdt zondagavond 11 september om 19.00 uur een tentsamenkomst op het grasveld aan de Nieuwe Vecht bij de Erasmuslaan- Reviuslaan. Medewerking wordt verleend door een muziekgroep uit Berkum e.o. Jongerenwerker Theo Sikkema zal de overdenking doen. Na afloop is er onder het genot van koffie, thee en limonade tijd voor ontmoeting. Er wordt een collecte voor de onkosten gehouden.

Jong en oud zijn hartelijke welkom! Het is een goede gelegenheid om uw burens of vrienden mee te nemen naar deze laagdrempelige samenkomst.

Meer informatie: Anja Pierik 06 3914 6627

WEGWIJS IN GELOOF EN THEOLOGIE

Verdieping voor Geïnteresseerden

Wie sterk wil staan in het geloof in een wereld die voortdurend verandert, is bij de cursus *Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden* in Kampen aan het juiste adres. Gedurende drie jaar gaat u op dinsdagavonden kijken naar hoe het christelijk geloof en de christelijke kerk op tal van manieren en plaatsen vorm heeft gekregen en hoe u daar zelf mee om kunt gaan.

U krijgt inzicht in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. U leert hoe mensen denken en hoe dat ons geloof beïnvloedt en ook ons dagelijks leven. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeenteopbouw leert u hoe mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn bevlogen vaktheologen. De kosten voor deze theologische cursus bedragen € 210,- per les-jaar van 65 lesuren.

Eerste lesavond dinsdag 13 september.

Voelt u zich aangesproken? Kom vrijblijvend naar de kennismakings-avonden op 21 juni of 30 augustus om 19.30 uur in de sfeervolle zaal van de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen. Of meldt u meteen aan door een mail met uw naam en adresgegevens te sturen naar secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Kijk op de website www.tvgkampen.nl of op www.facebook.com/TVGKampen voor uitgebreide informatie over de cursus en alle vakken.

De cursus TVG is een langjarige traditie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 20 verschillende plaatsen aangeboden. Zie www.protestantsekerk.nl/tvg.

Marianne Gerritsen

HERINNERINGEN

Op een zonnige zaterdagmiddag in 1954 kwam ik voor het eerst per trein in Zwolle aan. Het stationsplein was volkomen verlaten. Desgevraagd vertelde de lokettiste, dat er in de stad slechts één buslijn was. De eerstvolgende bus werd pas na een uur verwacht. Ik was de enige passagier. Pas na een half uur bereikte de bus de Wipstrikkerallee. Vandaar was het nog ongeveer een half uur lopen naar de Kiekebelt.

Dat was en is het huis bij de vroegere uitkijkheuvel bij de hoek van 90 graden in de Kuyerhuislaan. Lang geleden was hier een militaire post bij de uitvalsweg van Zwolle richting Dalfsen. Tegenover de Kiekebelt was deze route in 1954 nog een zandweg. Mijn ouders waren kort tevoren op deze plek komen wonen.

Zondags gingen we naar de voorloper van de Hoofdhof, het houten kerkje aan de Kranenburgweg, nu een bedrijfspand. Langs de eeuwenoude beuken bereikten we de brug over de Nieuwe Vecht recht tegenover café-bakkerij-boerderij de Boerendans. De weg had hier toen een bajonetvormig verloop om verder te gaan tussen wuivende korenvelden, waar nu de meeste huizen van Berkum staan. Het centrum van Berkum lag toen ten Westen van de Kranenburgweg, rond de oude school. Enkele boeren kwamen nog met een koetsje naar de kerk. Tijdens de kerkdienst kregen de paarden wat haver in een ruif aan de buitenwand van het gebouw. Mijn vader ging met ons ouderlijk gezin liever in zijn grote Ford. Vlakbij de kerk bleef hij echter steken in de modder, en moest met een trekker weer op het goede pad worden gebracht. In de kerk rook je de stal. 's Winters werd de kerk verwarmd met een grote potkachel, die soms met een grote plof ingedutte kerkgangers weer wakker maakte. Hier werd in alle eenvoud het evangelie verkondigd, en werd mijn ouderlijk gezin opgenomen in een warme gemeenschap. Vanuit Amsterdam, waar ik medicijnen studeerde, kwam ik er slechts zo nu en dan, maar heb daaraan een fijne herinnering.

In 1961 ben ik getrouwd met Remine. Wij kwamen in 1971 ook op de Kiekebelt wonen. Wij werden toen met ons gezin lid van dezelfde gemeente, inmiddels kerkend in de prachtige Hoofdhof midden in het uitgebreide Berkum. Daar hebben wij ons altijd heel erg thuis gevoeld. In 2011 zijn wij, in verband met het ouder worden, verhuisd naar een flat aan de stadsgracht. Omdat we nu op vijf minuten loopafstand van de Oosterkerk wonen, zijn we daar lid geworden, zonder overigens de banden met de Hoofdhof helemaal te verbreken. We denken daarbij aan de woorden van ds. Jeroense, die in de Hoofdhof in een preek eens zei: Elke relatie is een gave en een opgave.

Arie van der Zwan

COLLECTE-OPBRENGSTEN

16-05-16	Koffie	45,42
22-05-16	Kerk	155,95
22-05-16	Inloophuis de Bres	202,97
29-05-16	Kerk	191,61
29-05-16	Diaconie	145,17
30-05-16	Koffie	38,10
05-06-16	Diaconie/vakantieweek gehandicapten	120,70
05-06-16	Diaconie/vakantieweek gehandicapten	182,61
05-06-16	Jeugd	117,60
12-06-16	Werelddiaconaat	226,78
12-06-16	Bloemen	132,27
13-06-16	Koffie	34,10

Collectebonnen

Giften/bijdragen aan de kerk, ook als deze worden gedaan d.m.v. van collectebonnen, zijn aftrekbaar voor de belasting. Bij gewone giften stelt de fiscus echter een aantal voorwaarden. Indien u meer dan 1% van uw (positief) verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- per jaar aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 1,- (€ 20,-) en van 20 bonnen à € 0,50 (€ 10,-).
- Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL 71 RABO 03773.50.893 of op de SKG rekening: IBAN: NL 74 FVLB 063.58.17.098, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.
- Levertijd is max. 3 weken.

Giften

Afgelopen periode zijn er giften ontvangen vanuit de gemeente. € 60,- voor de diaconie, € 59,- voor Oost Europa, € 59,- voor ZWO.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Nieuwe kopieermachine en uitbesteding van ons kerkblad

Per 30 juni a.s. loopt het huurcontract van onze kopieermachine af. Met ingang van 1 juli 2016 krijgen we als Hoofdhofgemeente daarom een nieuwe kopieermachine in de kerk. Deze zullen we niet meer huren, maar zelf aanschaffen.

De aanschaf wordt gefinancierd uit een van de legaten, die vorig jaar zijn ontvangen. Dit is onlangs besloten in de kerkenraadsvergadering.

Er is gekozen voor een goede, betrouwbare kopieermachine van leverancier Ricoh. Tevens zal deze eenvoudiger zijn, dan de huidige, omdat we het maken van ons kerkblad ook per deze datum gaan uitbesteden. Zowel aanschaf van het nieuwe kopieerapparaat als de uitbesteding van het kerkblad – met in het vervolg een witte omslag - betekent een verdere kostenbeheersing voor onze kerk.

De nieuwe machine heeft een sorteer- en niet-functie. Ook biedt het apparaat de mogelijkheid om zowel in zwart-wit, als in kleur te kunnen kopiëren. Deze laatste functie is echter 10x zo duur als zwart-wit kopiëren, en is daarom alleen beschikbaar na tussenkomst van onze koster.

Om grip te houden op het kopieergebruik in de kerk, zal met het nieuwe apparaat gewerkt gaan worden met autorisaties. Iedere discipline / kernteam / eenheid binnen onze kerk zal een eigen autorisatie (inlogcode) krijgen. Het beheer hiervan is bij onze koster-beheerder.

*Namens Kernteam Beheer en Financiën,
André van der Haar*

ZAALRESERVERING

Voor het reserveren van een zaal, bijv. voor uw vergadering, bijeenkomst of receptie, verzoeken wij u, bij voorkeur per mail, contact op te nemen met de koster/beheerder, mw. Truus van Well. Het mailadres is: hoofdhof@gmail.com

Ook kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier in de hal van kerk bij het publicatiebord.

Wilt u bij aanvraag en/of reservering de volgende gegevens opgeven/noteren:

- commissie/groep
- tijdstip aanvang en einde

- datum
- aantal personen
- naam, telefoonnummer aanvrager
- wel/geen koffie c.q. thee
- eventuele zaalopstelling
- zo mogelijk e-mailadres.

Mocht uw aanvraag een reserveringsprobleem geven, dan wordt er contact met u opgenomen om een oplossing te vinden.

College van Kerkrentmeesters

AGENDA

02-07	Zomerconcert D-Vote, de Hoofdhof	19.00 uur
10-07	Schrijfactie Amnesty International, in de hal van de kerk, na de morgendienst	
10-07	Volleybaltoernooi, de Hoofdhof (in de tuin)	14.00 uur
03-09	Startzaterdag en barbecue, de Hoofdhof	15.00 uur
11-09	Tentsamenkomst, grasveld Nieuwe Vecht	19.00 uur

OM MEE TE NEMEN

In de hal van De Hoofdhof, op de boekentafel, ligt voor belangstellenden iedere maand een beperkt aantal kerkbladen van de Ichthuskerk.

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 25 augustus 2016 en bevat gegevens over de maand september 2016. U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 15 augustus 2016.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***